



Κέντρο Μέρμηνας  
Οικογένειας και Παιδιού



Εθνικό Κέντρο  
Κοινωνικών Ερευνών



Σύνδεσμος για τα  
Δικαιώματα της  
Γυναίκας



Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας  
Ινστιτούτο Κοινωνικών  
Επιστημών

# Γυναίκες κοινωνιολόγοι: οικογένεια, απασχόληση/υποαπασχόληση και ανεργία στον καιρό της κρίσης

**Ανδρομάχη Χατζηγιάννη, Διευθύντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ**

**Η εξισορρόπηση, συμφιλίωση ή εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, δεν είναι γυναικείο θέμα ή πρόβλημα, αλλά θέμα το οποίο αφορά εξίσου και τα δύο φύλα**

**Η εμπειρική διερεύνηση όμως της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, έχει συνήθως ως υποκείμενα τις γυναίκες με την έννοια ότι αυτές καλούνται κατά κύριο λόγο να συνδυάσουν τους πολλαπλούς τους ρόλους**

**Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πραγματοποιήσαμε 10 συνεντεύξεις με άνεργες ή υποαπασχολούμενες γυναίκες κοινωνιολόγους**

**Η μελέτη όμως της «συμφιλίωσης» εργασιακής και οικογενειακής ζωής για τις άνεργες ή υποαπασχολούμενες γυναίκες κοινωνιολόγους, εμπεριέχει μια αντίφαση: οι γυναίκες αυτές τη στιγμή της συνέντευξης δεν έχουν επαγγελματική ζωή - ως άνεργες, ή έχουν λίγες επαγγελματικές υποχρεώσεις λόγω της περιορισμένης τους απασχόλησης**

**Γνωρίζουμε ότι οι σπουδές στην Κοινωνιολογία, οδηγούν σε ένα 'ασθενές πτυχίο' στη χώρα μας και οδηγούν συνήθως σε θέσεις εργασίας οι οποίες συχνά δεν απαιτούν αντίστοιχα ειδική τεχνογνωσία, όπως είναι οι μη εξειδικευμένες θέσεις στη διοικητική μηχανή του Κράτους.**

**Έτσι ότι η πλειοψηφία των απόφοιτων των τμημάτων κοινωνιολογίας της χώρας μας δεν κατάφερε να ασχοληθεί ποτέ σε κάτι συναφές με την κοινωνιολογία και ετερο-απασχολείται στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα σε θέσεις κυρίως διοικητικές**

**Η επαγγελματική διαδρομή των γυναικών κοινωνιολόγων περιλαμβάνει κυρίως ευκαιριακές ή part time απασχολήσεις (μικρές συμβάσεις, ιδιαίτερα μαθήματα κλπ) αλλά και περιόδους ανεργίας ή ηθελημένης μη απασχόλησης σε σχέση με την απόκτηση των παιδιών τους.**

**Ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές δυσκολίες εύρεσης μίας θέσης εργασίας με πλήρη απασχόληση, η υποαπασχόληση ή η μη απασχόληση κατά την περίοδο που τα παιδιά τους είναι μικρά, αποτέλεσε σε ένα βαθμό και μια 'επιλογή' για τις γυναίκες αυτές.**

**Για τις μεγαλύτερες σε ηλικία κοινωνιολόγους φαίνεται ότι οι σπουδές δεν συσχετιζονταν αυτόματα με την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική αποκατάσταση: φαίνεται ότι προτεραιότητα αποτελούσε η δημιουργία οικογένειας και η ανατροφή των παιδιών, ενώ η εργασία εντάσσονταν συμπληρωματικά στο μέτρο που δεν αποτελούσε εμπόδιο στις οικογενειακές υποχρεώσεις**

**Οι νεότερες κοινωνιολόγοι υιοθετούν επίσης ένα παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο αλλά όταν ο σύζυγος ή σύντροφος είναι άνεργος συμμετέχει περισσότερο στη φροντίδα των παιδιών, του σπιτιού και της οικογένειας (αναλαμβάνει τη φύλαξη του μικρού παιδιού και κάποιες δουλειές του σπιτιού τις οποίες δεν αναλάμβανε όταν δούλευε).**

**Ακόμη όμως και στην περίπτωση των άνεργων συζύγων ή/και της έλλειψης άλλης υποστήριξης, η κατανομή των οικογενειακών βαρών παραμένει ανισοβαρής : ο σύζυγος/σύντροφος αναλαμβάνει ένα μέρος από τη φροντίδα των παιδιών ή του σπιτιού αλλά ο συντονισμός και η κύρια ευθύνη του σπιτιού και της οικογένειας γενικότερα παραμένει γυναικεία υπόθεση.**

**Η οικονομική κρίση επηρέασε αναμφίβολα την καθημερινότητα των οικογενειών και τους ρόλους ανδρών και γυναικών εντός της οικογένειας και δημιούργησε ασφυκτικές συνθήκες γενικότερα στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι δυνατότητες για απασχόληση κάθε μορφής. Επηρέασε αρνητικά όμως ιδιαίτερα την 'απασχολησιμότητα' των γυναικών και περισσότερο όσων έχουν και οικογενειακές υποχρεώσεις, ως της πιο ευάλωτης ομάδας.**

**Είναι εμφανές επίσης ότι οι γυναίκες αυτές όσο λιγότερο απασχολούνται, τόσο στρέφονται προς την οικογένεια και τον παραδοσιακό τους ρόλο των μητέρων, υπεύθυνων για τη φροντίδα του σπιτιού και την καθημερινότητα της οικογένειας.**



**Τέλος να επισημάνουμε, ότι μπορεί μπροστά στη δυσκολία της 'συμφιλίωσης' της εργασίας και της οικογένειας, οι γυναίκες που συναντήσαμε να επέλεξαν να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας για να φροντίσουν τα παιδιά τους διατηρώντας κάποια part-time ή ευέλικτη απασχόληση, αλλά το γεγονός της απόσυρσης, έστω και μερικής, από την αγορά εργασίας και η 'επιλογή' τους να ρίξουν το βάρος στη φροντίδα της οικογένειας φαίνεται να βιώνεται ως, μερική τουλάχιστον, αποτυχία και ματαίωση.**

**Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η υποαπασχόληση ή η μη απασχόληση των γυναικών κοινωνιολόγων σχετίζεται τελικά ακριβώς με τη δυσκολία συμφιλίωσης της οικογενειακής τους ζωής με την επαγγελματική τους.**

**Άνεργες / υποαπασχολούμενες  
γυναίκες κοινωνιολόγοι**

**EK  
KE**

**Σας ευχαριστώ!!!**



Κέντρο Μέριμνας  
Οικογένειας και Παιδιού



Εθνικό Κέντρο  
Κοινωνικών Ερευνών



Σύνδεσμος για τα  
Δικαιώματα της  
Γυναίκας



Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας  
Ινστιτούτο Κοινωνικών  
Επιστημών