

«ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ: ΕΚΚΕ

Σήμερα στην Ελλάδα, επτά χρόνια μετά την έλευση της κρίσης, η ελληνική κοινωνία υφίσταται ποικίλες επιπτώσεις που αντανακλώνται στο εισόδημα, στην απασχόληση, στο κράτος πρόνοιας και τις κοινωνικές παροχές αλλά και που επηρεάζουν την ιδιωτική σφαίρα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες η σχέση εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, όπως δείχνουν οι μελέτες περίπτωσης του έργου επηρεάζεται από τους αλληπάλληλους κραδασμούς των οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών που συντελούνται εν μέσω κρίσης στη χώρα.

Σκοπός των ποιοτικών διερευνήσεων που ανέλαβε και πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου το ΕΚΚΕ ήταν μια πιο εμπειριστατωμένη μελέτη της ισορροπίας επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, όπως αυτή διαμορφώνεται και βιώνεται στις παρούσες συνθήκες. Οι μελέτες περίπτωσης επικεντρώθηκαν σε γυναίκες που εργάζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, σε γυναίκες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, σε γυναίκες ετερο-απασχολούμενες και σε γυναίκες άνεργες. Επελέγησαν 110 γυναίκες από 25 μέχρι 50 ετών, με ανήλικα παιδιά, που ανήκουν σε διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες και προσδιορίστηκαν με διάφορα κριτήρια: είτε με το κριτήριο της άσκησης επαγγέλματος υψηλής ευθύνης, είτε με το κριτήριο του υψηλού εκπαιδευτικού κεφαλαίου, είτε με το κριτήριο της άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος είτε με το κριτήριο της προστασίας του επαγγέλματος από το κράτος.

Όπως διαπιστώθηκε, ανεξάρτητα με το αν πρόκειται για γυναίκες ιστορικούς που εργάζονται ως μέλη ΔΕΠ και ερευνήτριες, δικαστές, γιατρούς, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, φαρμακοποιούς, αρχιτέκτονες/πολιτικούς μηχανικούς, κοινωνιολόγους, επιχειρηματίες/αισθητικούς, δημοσίους υπαλλήλους και κοινωνιολόγους, κοινός παρονομαστής σε όλες τις μελέτες είναι ότι σήμερα, στην Ελλάδα της κρίσης, η σχέση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αποκλίνει όλο και περισσότερο από την προοπτική της συμφιλίωσης. Η εξισορρόπηση του κόσμου της εργασίας και της οικογένειας εμφανίζεται σαν ένα επιπλέον επώδυνο 'καθήκον' στον μακρύ κατάλογο επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των γυναικών αυτών. Με την απουσία υποστηρικτικών κρατικών δομών και σε συνθήκες συρρίκνωσης των εισοδημάτων η προσφυγή σε αμειβόμενες εξωτερικές υπηρεσίες βοηθητικού χαρακτήρα, τόσο στην εργασία, όσο και στην οικογένεια, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Αντίθετα, οι υιοθετούμενες μνημονιακές πολιτικές, επιδεινώνουν τις συνθήκες άσκησης των επαγγελματιών και πλήττουν ποικιλοτρόπως τις γυναίκες που μελετήθηκαν. Οι πολιτικές αυτές λειτουργούν σε βάρος της προοπτικής συμφιλίωσης του κόσμου της εργασίας και της οικογένειας ωθώντας, σε κάποιες περιπτώσεις, τις γυναίκες αυτές να αναζητούν διέξοδο στην πρόωρη έξοδο από το επάγγελμα και στην επιστροφή στον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας ως μητέρας και νοικοκυράς στο σπίτι.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



Σύνδεσμος για τα
Δικαιώματα της
Γυναίκας